

SM

Årets SM samlade 21 båtar som kom från Oxelösund i söder till Hudiksvall i norr. Seglingarna arrangerades av KSSS på en havsbana som låg syd om pricken Stålbådan ca 5 mm utanför Sandhamn.

Vi seglade tillsammans med Solingar, som seglade NM, och Starbåtar som seglade internationellt SM.

Den 21 och 22 juli gick Neptunkryssarpokalen i hård vind och grov sjö. Efter denna förövning startade själva SM-seglingarna måndagen den 23 juli. Vinden hade nu mojnät och som tur var hade KSSS lyckats ordna med tillräckligt många följbåtar för att kunna släpa ut samtliga båtar på banan.

Väl ute på banan fick vi vänta åtskilliga timmar innan det kom tillräckligt med vind för att kunna starta.

Skärpt startregel gällde redan från 5 minuter före första start så det gällde att inte vara för tidigt över linjen. Det hjälpte nu inte mycket när det gällde stararna som skulle starta 10 minuter före oss. Vid varje start behövdes det 3-4 försök innan de kunde komma iväg och våran starttid försköts i motsvarande mån vilket var ganska irriterande.

Första seglingen leddes från start till mål av förra årets SM-vinnare Lennart Bertze/Staffan Björklund S 182. Tvåa var Olle Bertze/Leif Tibblin S 31 och trea pokalvinnarna Valter Saaristu/Carina Persson S 233.

Andra seglingen kom inte igång förrän framåt 5-tiden och blev en jobbig historia. På andra kryssen dog vinden fullständigt på ena kanten vilket innebar stora omkastningar. Maxtiden efter två kryssar höll nästan på att gå ut när Svante Bergh/Tommy Bergh S 213 lyckades runda med några minuter till godo. När Bergh/Bergh som ledare i avtagande vind rundade upp till sista kryssen återstod 40 minuter innan totala maxtiden 4 timmar skulle gå ut och ingen i fältet trodde vänt att någon skulle hinna i mål. Då vände plötsligt vinden 180 grader och det blev spinnakergång i mål

och maxtiden klarades med några minuter. Det blev omkastningar i fältet när den nya vinden kom akter ifrån och vann gjorde nu Bertze/Tibblin före Bergh/Bergh och Tord Gottschalk/Lennart Wetterwik S 235. Framåt halv 11-tiden kom vi så i hamn åtskilligt trötta och hungriga efter närmare 14 timmar på havet.

Tisdagens segling, den tredje, bjöd åter på lättvind och avgjordes på sista kryssen då ledande Olle Bertze var tvungen att försöka bevaka både tvåan Valter Saaristu och trean Kjell Fuhre/Kenneth Hammerin S 217. När Kjell gjorde en liten avstickare före mål valde Olle att bevaka Valter och släppa Kjell. Detta skulle han inte ha gjort då denne fick ett lyft och kunde få målskottet.

Onsdagen den 25 var det meningen att vi skulle segla två seglingar men endast en kunde genomföras pga dålig vind. Det visades sig senare att denna också skulle bli den sista i hela SM-serien.

Denna segling leddes länge av Kjell före Olle men på sista kryssen stack Valter ensam rakt ut mot havet och fick utdelning och kunde segla upp sig från en sjätte plats vid rundningen till en klar seger före Kjell och Olle.

Inför sista dagens två seglingar ledde Olle Bertze ganska säkert men både Valter och Kjell kunde fortfarande hota honom. Tyvärr blev det ingen fight om guldet då havet låg spegelblankt hela torsdagen och det enda man kunde tävla om var vem som kunde få upp mest torsk, då det vimlade av fisk och många passade på att fylla på skafferi medan vi väntade på den start som aldrig kom.

Även om det aldrig blev någon riktig fight om segern pga bristen på vind så är det inget snack om att Olle Bertze och Leif Tibblin är värdiga segrare. Olle har många gånger tidigare varit snubblande nära att vinna SM men alltid fallit på mållinjen så det var verkligen roligt att han äntligen kunde vinna. Han seglade också upp sig på ett mycket imponerande sätt i nästan varje segling då han ofta låg risigt till efter första kryssen för att sedan avancera upp genom fältet.

Göran Haglund och Valter Saaristu.

