

Tjörn Runt 2008

Efter totalvinsten på Tjörn Runt 2007 så blev uppmärksamheten enorm och vi blev intervjuade i tidningar, TV och radio samt fick hålla föredrag på båtmässan i Göteborg, skriva artiklar i tidningar etc. Inför årets upplaga av denna världens största inomskärskappsegling fick vi skriva två sidor i progambladet med tips inför seglingen och skulle även medverka på de skepparträffar som hålls kvällen innan och dela ut tips. Det blev alltså en helt annan situation än tidigare gånger att komma till Stenungsund som fjolårsvinnare och därmed också som favoriter. Med skepparträffar kl. 17.00, 19.30 och 21.00 så fanns inte så mycket tid för egen uppladdning och det var tur att vi i år bodde flott på Stenungsbadens Yacht Club (som är en av huvudsponsorerna av seglingen) och inte i båten stående på trailern. Väderprognoserna som Madelaine Westin (faktiskt f.d. Nepparägare) gav var mycket

osäkra och hon citerade sina kollegor på SMHI som sa "Ingen aning". Det som i alla fall var säkert var att det var mycket svaga vindar att vänta och därmed försvann ju per automatik en stor del av favoritskapet för oss.

Mycket riktigt så var vinden rätt obefintlig när vi kom ut till start. Strax före vår start kom en stor lastbåt (ledsagad av två lotsbåtar) och körde rakt över startlinjen där det låg en massa drivande båtar. Det såg rätt spännande ut men redde faktiskt ut sig utan några större problem. Den lilla vind som fanns kom bakifrån så spinnaren kom upp även om det var problem att få den att fylla. De första timmarna drev vi mer i medströmmen än seglade och det var rätt fascinerande att göra drygt en knop och ändå inte ha styrfart. Mycket till segling blev det alltså inte och efter tre timmar låg vi mitt i en bröte tillsammans med Stortrissar och andra småbåtar som drivit lika fort som oss. Ingen i bröten

