

SM PÅ RUNN 25 - 27 AUGUSTI

Årets seglingar för att kora en svensk mästare i Neptunkryssare gick av stapeln fredag till söndag och här följer en summering av seglingarna.

Tjugofyra besättningar hade tagit sig till Runn utanför Falun för att delta i seglingarna från ost- och norrlandskusten. Det visar på en styrka för klassen att kunna samla så många på en plats som ligger lite utanför de vanliga regattaorterna.

Runns SS arrangerade i sedvanlig ordning mästerskapet på ett föredömligt sätt. Runn bjuder på en fjärd stor nog att kunna lägga bra banor oavsett vindriktning. Vädret var under alla dagarna molnigt med vindar kring 2 - 4 m/s. Åtta seglingar genomfördes av seglingsledningen på ett utmärkt sätt med bra lagda banor och utan några som helst mankemang. Att seglingarna kunde klaras av alla dagar innan regnet kom visar på god planering!

Vi som var med och seglade Pokalen hos Runns SS för några år sedan kände igen den positiva inställning som alla klubbens funktionärer har och vi tackar för generositeten för allt från lunchmatsäck och grillning efter seglingarna till den mycket trevliga regattamiddagen på lördag kväll.

Seglingsmässigt kändes det öppet om alla platser inom topp-tio inför seglingarna, det fanns många duktiga och erfarna seglare i startfältet. Det präglade också resultatlistan efter första dagen då många av de toppseedade hade två bra placeringar men även en segling utanför de första tio. Vilket visar jämnheten i klassen! Undertecknad, Leif och Anders i 227 Blå af Afvund, lyckades få till en jämn serie med 5-4-2 och fick som erkänsla för det första dagens spik (dock krokig....).

Andra dagen började det visa sig vilka som skulle göra upp om medaljerna. Staffan och Simon i 272 visade klass med två första- och en tredjeplacering och toppade därmed inför sista dagen. Bra seglade även Christer och Klas i 228 och klättrade med en spik och två fjärdeplaceringar till en andraplats. Anders och Johan i 239 var ständigt med i toppen men lyckades inte hålla ända in i mål. Mest otur av alla hade Mange och Moa i 258 som med flera mycket bra placeringar i de första racen låg på en klar andraplats i fjärde seglingen då roderbeslaget gick sönder i sista rundningen. De lyckades ta sig i mål men kunde sedan inte fullfölja seglingarna.

I första seglingen på söndagen visade Staffan och Simon återigen mästartklass. Genom att spika den seglingen var SM-bucklan hemma och med en borträknad segling (16:e plats!) vann de mästerskapen med fyra spikar och tre tredjeplatser. Kampen om de övriga pallplatserna var jämnare, men i och med att Christer och Klas i 228 drog på sig en tjuvstart, och diskning, i sista seglingen kunde 227 avancera till silverplatsen.

Trots missen i sista seglingen kunde Christer och Klas knipa bronset före Anders och Johan i S239, som i sin tur var två poäng före Martin och Mickis i 269. Sexa blev en klassens verkliga veteraner, Björn Bostedt, som tillsammans med Michael Persson, i 266 visade att erfarenhet är en viktig del i kappsegling.

Stort tack till Runns SS, alla funktionären och alla medseglare för fina seglingar och trevlig samvaro!

227 Leif Bodinson

